

# Destiny Church International

## BELEIDSPLAN

### I. **Naam:**

De naam van de kerk is Destiny Church International en kortweg ook wel aangeduid als DCI.

### II. **Visie en opdracht**

Onze visie is om mensen te helpen uitmuntend te worden in Gods doel voor hun leven.

We zijn gestuurd met een opdracht om te helpen, allereerst mensen maar ook organisaties en naties om tot hun volle potentie te komen, wereldwijd. En om aan iedereen de gelegenheid te bieden om een besluit te nemen of zij de eeuwigheid met God zullen gaan doorbrengen.

Door het Evangelie van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, de Zoon van de Levende God.

We streven er naar om de belangrijkste bruggen te bouwen, verder streven wij ernaar om mensen te helpen de uitdagingen van het leven te overwinnen en hun potentieel te ontwikkelen door de principes van de Bijbel toe te passen.

### III. **Geloofsbelijdenis**

Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde geschreven Woord van God is en dat het nog steeds relevant is voor ons in deze tijd. Wij geloven dat de Here Jezus Christus werd geboren uit de maagd Maria; dat hij stierf aan het kruis, dat hij werd begraven; dat hij na drie dagen is opgestaan uit de dood en dat hij opgevaren is naar de hemel.

Wij geloven dat eeuwige redding mogelijk is door bekering van zonde en geloof in de Here Jezus Christus. Wij geloven dat een heilig leven noodzakelijk is voor de uiteindelijke redding.

Wij zijn van mening dat de ware gelovige macht heeft over alle werken van de duivel. Wij geloven dat God nog steeds wonderen doet door zijn kinderen. Wij geloven dat de Heilige Geest het mogelijk maakt voor de gelovige om Gods doel te vervullen hier op aarde.

- a. **Een God:** Wij geloven dat er één God is, de schepper van Hemel en Aarde, eeuwig en volmaakt in alle opzichten, liefdevol, heilig en alle eer, lofprijs en aanbidding waardig.
- b. **Eén God, drie personen:** Wij geloven dat God EEN is 3 in drie personen, uniek geopenbaard als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.
- c. **De autoriteit van de Bijbel:** Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde en geschreven woord van God is. Daarom houden wij vast aan de Bijbel als de uiteindelijke autoriteit in het beantwoorden van alle theologische vragen. We houden vast aan de leer van de Bijbel boven alle meningen van alle mensen te allen tijde en op alle plaatsen.

- d. **Jezus als geopenbaard in de Bijbel:** Wij geloven in de Here Jezus Christus als geopenbaard in de Bijbel. Wij geloven dat Hij de Zoon van God is, die als een volmaakte mens voor de verzoening voor de zonden van de mensheid geworden is. Wij geloven in het bijbelse verslag van zijn wonderbaarlijke geboorte via de maagd genaamd Maria. We geloven dat hij uit rond ging om goede werken te doen, de zieken te genezen, het opwekken van de doden, en de prediking van het Evangelie. Wij geloven dat de Here Jezus stierf door kruisiging, dat hij is begraven en dat Hij is opgestaan uit de dood op de derde dag door de kracht van God, en dat Hij is opgevaren naar de hemel. Wij geloven dat hij weer terug komt.
- e. **Redding door genade door geloof:** Wij geloven dat alle zondaars verlossing kunnen ontvangen door genade, door het geloof in de Here Jezus Christus. Wij geloven dat diep berouw en ware bekering van alle bekende zonden, en een bewust en actief geloof in Jezus Christus nodig zijn voor redding. Wij geloven dat het redding niet mogelijk is door middel van "Goede werken" alleen. Wij geloven, naar de Schriften, dat alle mensen hebben gezondigd en daardoor de heerlijkheid van God missen. Wij zijn van mening dat er geen redding is in een andere naam, maar alleen in de naam van Jezus Christus, de Zoon van de levende God.
- f. **Heiligheid en trouw vereist voor de uiteindelijke redding:** Wij zijn van mening dat iedereen die de Here Jezus Christus accepteert een godsvruchtig leven moet leiden om naar de hemel te kunnen gaan. Wij geloven dat degenen die zich afkeren van het geloof hun redding zullen verliezen, tenzij ze terugkeren naar de heerschappij van de Here Jezus Christus en de rest van hun leven doorbrengen in gehoorzaamheid aan Gods woord. Wij geloven dat heiliging het werk is van de Heilige Geest, welke plaatsvindt in de gelovige na volledige overgave aan God. Het is het resultaat van een wandel in de vreze des Heeren, en in absolute gehoorzaamheid aan het woord van God. Wij zijn van mening dat, door de genade van God, elke ware gelovigen kan worden getransformeerd in het beeld van Christus.
- g. **De doop in de Heilige Geest:** In aanvulling op de waterdoop, zijn wij van mening dat de doop in de Heilige Geest een specifieke ervaring is in de gelovige die hem of haar in staat stelt om te leven als een sterk en getrouw getuigenis van de Here Jezus Christus. Wij geloven dat deze doop wordt gekenmerkt, onder andere door het spreken in tongen, geestelijke moed, een diepere vreze voor God, liefde en honger naar God en een onuitblusbaar verlangen om de volheid van het Evangelie te prediken, zondaars tot de Heer leiden, en het bevorderen van Gods doel in deze wereld.
- h. **De gaven en vrucht van de Heilige Geest:** Wij geloven dat de gaven van de Heilige Geest talrijk zijn, en dat ze zijn nog steeds relevant zijn voor ons. Wij geloven dat de echte indicatie van iemands aanwezige spiritualiteit niet alleen is in de gave van de Heilige Geest, maar en kan worden gezien in het leven van een persoon, maar ook in de vrucht van de Geest, die zichtbaar is zijn of haar levensstijl. We beschouwen spiritualiteit in de gelovige door te kijken naar zijn manier van doen, werk, karakter en de zalving in een persoon en niet alleen wat iemand zegt, maar ook gaven, talenten en andere unieke vaardigheden. We moedigen de gelovigen aan om te verlangen naar geestelijke gaven en te wandelen in de voetsporen van de Here Jezus.
- i. **De absolute overwinning van de gelovigen:** Wij geloven dat alle ware gelovigen toegang hebben toegang tot de overwinning op elk gebied van hun leven, door de

genade en de kracht van God, die in ons is door de Heilige Geest en het woord van God, in de naam van de Here Jezus Christus.

- j. **Algemene voorspoed van de gelovige:** Wij geloven, naar het woord van God, dat het de wil van God is voor al zijn kinderen voorspoedig te zijn op alle gebieden van hun leven, zoals ook op dezelfde manier hun ziel voorspoedig is. Wij geloven dat God wil dat Zijn kinderen groeien in wijsheid, in heiligheid, in de gezondheid, in rijkdom, in financiën, in invloed, macht, in geduld, en ga zo maar door. Wij geloven dat God geniet als Hij ziet dat Zijn volk voorspoedig.
- k. **Wonderen voor vandaag:** Wij geloven, volgens de Bijbel, dat wij een God dienen van wonderen, en dat God nog steeds wonderen doet in de naam van de Here Jezus Christus, door ware gelovigen. Wij geloven dat God er van houdt om mensen te genezen om Zijn realiteit en liefde te tonen jegens hen, en om Zijn Naam te verheerlijken.
- l. **Gods mandaat voor de gelovigen:** Wij zijn van mening dat het mandaat van Christus voor de discipelen om uit te gaan en discipelen te maken uit alle naties, door elke ware gelovige vandaag de dag ook nog moeten worden uitgevoerd. Wij geloven dat alle gelovigen de bekwaamheid en voorzieningen hebben de mogelijkheden en de bepalingen om te leven volgens Gods plan voor hen in dit leven. Daarom moedigen we alle gelovigen aan om vruchtbaar te zijn.
- m. **De plaatselijke kerk:** Wij geloven dat de lokale kerk is een duidelijk lichaam van gelovigen in een bepaalde plaats. Deze gelovigen zijn volledig toegewijd aan het onderwijs van God en het leven door het Woord van God, verenigd in de ware liefde, met een duidelijk leiderschap en een visionair die verantwoordelijk is voor de gezondheid en de richting van de kerk. Wij geloven dat elke ware gelovige een eigen plaats heeft in een gezonde lokale kerk en dat elke ware gelovige een trouw lid moet zijn van de kerk en zich moeten onderwerpen aan goddelijke leiding en het nastreven van het plan van God. Wij geloven dat de ware gelovige ook moet voldoen aan zij of haar verplichtingen van het lidmaatschap en hun deel doen en geven in de opbouw van de kerk en voor het bespoedigen van het koninkrijk van God.
- n. **De wegname:** Wij zijn van mening dat wanneer het evangelie is verkondigd aan alle volken, de bazuin van God zal klinken, en dat de gelovigen die, door de genade van God zich voorbereid hebben en brandschoon te zijn, en trouw zijn gebleven aan de heerschappij van Jezus Christus opgenomen zal worden in de lucht voor een ontmoeting met de Heer, samen met de ware gelovigen die gestorven zijn in Christus. Wij geloven dat niemand de dag weet of het uur waarop dit zal plaatsvinden, en we moedigen alle gelovigen aan om ootmoedig te wandelen voor God in ware heiligheid en Hem te gehoorzamen in het bereiken van zondaren.
- o. **Eeuwig oordeel:** Wij geloven, naar het woord van God, dat wij allen, zowel zondaars en gelovigen, rijk en arm, zullen verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Wij geloven dat alle doden zullen worden opgewekt, of ze nu gelovig of ongelovig zijn. Wij geloven dat wij allen zullen worden geoordeeld op basis van onze manier van leven welke wij tijdens ons leven hebben geleefd. De godvruchtigen zullen de eeuwigheid doorbrengen met God en de goddelozen zullen de eeuwigheid doorbrengen in de poel van vuur.

- p. **Kerk Leiderschap:** Organisatorisch, de kerk heeft een bestuur bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Zij voeren vooral formele werkzaamheden uit bij het omgaan met officiële instanties. Op een dagelijkse basis, fungeert DCI met een leiderschapsteam bestaande uit de seniorpastor, andere Pastors en andere leden met een toezichthoudende rol binnen de kerk. De seniorpastor is de bewaarder van de visie en is daarbij afhankelijk van de overige voorgangers en leiders om de visie uit te werken. De overige pastors en leiders zijn belast met de verantwoordelijkheid voor de verschillende afdelingen van de kerk. De leden van het leiderschapsteam kunnen dienen als adviseurs van de seniorpastor over praktische zaken.

De algehele overziener of apostel schetst de visie van de kerk en houdt toezicht op de seniorpastors.

#### IV. **Lidmaatschap**

Lid worden van de DCI is een voorrecht dat wordt toegekend aan personen die aan bepaalde voorwaarden voldoen en de goedkeuring hebben van de leiders van DCI.

- a. **Privileges:** De leden genieten privileges zoals speciale samenkomsten, gemeenschap, gebeurtenissen, het gebruik van de faciliteiten van de kerk, geestelijke verzorging, morele steun, bijbelse begeleiding, pastorale aandacht, kerkelijk huwelijk, begravenis, kinderen opdragen, bijbelse training, noodhulp, discipelschap, toegang tot de lid-specifieke informatie, en nog veel meer, afhankelijk van de toepasselijke voorwaarden.
- b. **Eis:** De aanvrager moet geloven in de Here Jezus Christus als de Zoon van God, en moet "wedergeboren" zijn om een lid van DCI te worden. De gelovige moet onderwezen zijn aangaande het leven in overeenstemming met de beginselen van de Bijbel, is vastbesloten om de visie en opdracht van de kerk, met succes te voltooien. De lidmaatschapscursus of -briefing hebben bijgewoond en een goede reputatie heeft ten opzichte van andere leden, en door te worden goedgekeurd door het leiderschap van de kerk.
- c. **Procedure:** Om een lid van DCI te worden, dient men een formulier met verzoek om lidmaatschap in te vullen, en moet voldaan zijn aan de eisen voor het lidmaatschap.
- d. **Verantwoordelijkheden:** De leden verplichten zich tot het gebruik van de middelen die beschikbaar zijn in de kerk en daardoor geestelijk uitblinken en in alle gebieden van hun leven, gaan leven tot eer van God, en te getuigen van hun geloof. Leden zijn bewust bezig om anderen tot de Heer te leiden, te delen in de verantwoordelijkheid aangaande het huis, het doen van bewuste en regelmatige financiële bijdragen, en te leven als goede voorbeelden voor andere leden en te schijnen als lichten, welke fungeren als goede ambassadeurs van God, en van de kerk in hun omgeving.
- e. **Discipline:** In het geval dat een kerklid een hindernis vormt voor de kerk, aan de andere leden, om de reputatie van het christendom en het evangelie, behoudt de kerkleiding zich het recht voor om te disciplineren in de vorm van schorsing van een lid en hi of zij op non-actief wordt gesteld, of het niet meer verkrijgen van toegang tot bepaalde materialen.

- f. **Beëindiging:** Leden van de kerk zijn vrij om hun lidmaatschap te beëindigen op elk gewenst moment met een eenvoudige schriftelijke opzegging aan de leiding, zonder opgave van redenen. DCI behoudt de rechten op het lidmaatschap van elk lid te beëindigen, en alle privileges van het lidmaatschap op elk gewenst moment in te trekken.

V. **Opleiding**

Op de Bijbel gebaseerde training blijft een van de meest opvallende aspecten van het leven in DCI. In aanvulling op de studie van de Bijbel, zal de kerk leden aanmoedigen om nuttige vaardigheden te leren die nodig zijn om hen te helpen om uit te blinken in dit leven.

VI. **Missies**

De kerk zal zich uitstrekken zowel dichtbij als ver weg, in verre landen, om mensen te bereiken met het Evangelie, direct of indirect. DCI zal mensen inspireren voor missies, en zal speciale zorg van missionarissen opzich nemen, om het hen zo comfortabel en efficiënt mogelijk te maken, waar ze ook zijn. DCI onderschrijft niet de aanname dat zendelingen onnodig moeten lijden. De kerk erkent dat vanuit je eigen vertrouwde omgeving gaan naar een ver land op zich al een hoge prijs is om te betalen.

VII. **Armoede**

De kerk zal op geen enkele wijze, materiële armoede bevorderen of aanmoedigen als middel tot hogere spiritualiteit. DCI is van mening dat armoede alleen maar onnodige beperkingen oplegd op mens en samenleving en er geen speciaal geestelijk voordeel door te behalen is. Met betrekking tot het voorzien van materiële noden van de armen, zal DCI altijd naar de behoeften kijken op een case-by-case basis en een tijdelijke opluchting bieden, indien nodig. Met de vastberadenheid om duurzame oplossingen te vinden en om arme mensen te leren hoe ze hun eigen mogelijkheden kunnen gebruiken in het overwinnen van armoede. De kerk zou liever arme mensen helpen om armoede te verslaan dan ze een tijdelijke aalmoezen te geven die hen afhankelijk maken, zwak en onnodig kwetsbaar.

VIII. **Dienst aan de gemeenschap**

DCI gelooft in actief in de gemeenschap bezig zijn omdat het belangrijk is om de liefde van God te laten zien en als stralende licht te zijn, door het dienen van anderen.

IX. **Financiering en financiële bijdragen**

DCI kerkleden zijn de belangrijkste medewerkers en financiers van de activiteiten van de kerk. De kerk moedigt alle leden aan actief te zijn in het geven en te geven als aan de Heer. Donaties aan DCI zijn vrijblijvend. Dit betekent dat de kerk geen donaties zal ontvangen in ruil voor bijzondere persoonlijke gunst aan de donor. Alle donaties aan DCI worden anoniem aangenomen, tenzij anders aangegeven. De kerk is niet verplicht om de namen en identiteit van donoren, om welke reden dan ook te publiceren, zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

X. **Privacy**

DCI erkent de noodzaak voor leden van de kerk om enige privacy te behouden. De identiteit van de leden, de samenstelling van hun gezin, hun gegevens, inkomen, schenkingen, persoonlijke uitdagingen, nazorg-sessies, spirituele ontmoetingen, en ga zo maar door zijn hun eigen zaak. De kerk zal ernaar streven om ze dan ook privé te houden. Persoonlijke zaken besproken met kerkleiders worden uiterst vertrouwelijk behandeld te allen tijde.

- XI. **Huwelijk**  
De kerk gelooft in de Bijbelse definitie van het huwelijk als een verbintenis tussen een man en een vrouw, binnen de wil van God, en zullen in geen geval uitzicht bieden op het tegendeel of een andere vorm. DCI bevordert zuiverheid, trouw, en de standaard van God binnen het huwelijk.
- XII. **Vrijwilligers en Arbeiders**  
DCI moedigt alle leden aan om te dienen als vrijwilligers. Waar nodig en haalbaar is, zal de kerk werknemers van buiten inhuren. Bij het inhuren van werknemers, zal de kerk er naar streven om de beloningen ten minste de marktconforme normen in hun omgeving voor de aard van hun diensten betalen. De kerk zal werknemers op tijd betalen, en voor een gepassioneerde werkomgeving zorgen. DCI zal er naar streven spirituele werknemers, zoals herders en degenen die werkzaam zijn in fulltime als leraren van de Bijbel met eer en waardigheid te omgeven. In geen geval zal de kerk, onder geestelijke leiders, onnodig gebrek of druk in de elementaire materiële behoeften van dit leven ondersteunen. Niemand die in bekende en gewone zonden leven zullen worden toegestaan om te dienen in elk soort van leiderschap en / of geestelijke capaciteit DCI.
- XIII. **Faciliteiten en gebouwen**  
De faciliteiten van de kerk zal worden gepresenteerd in de geest van uitmuntendheid, met behulp van goede en mooie materialen, in een schone omgeving, met goede en betaalbare geluidssystemen, en in bescheidenheid.
- XIV. **Priesterwijding**  
DCI zal individuen inzegenen en toestaan om te dienen in de bediening. De kerk zal mensen hiervoor opleiden voor dat ze worden ingezegend. Diegene welke worden ingezegend zijn goede voorbeelden voor de gelovigen. Aan degene welke ingezegend is zal een inzegening-certificaat gegeven worden dat geldig is wanneer hij of zij zich onderwerpt aan en drager is van de leer van de Bijbel, de heerschappij van de Heer Jezus Christus, en onderwerping aan de kerk.
- XV. **Media Relations**  
De kerk zal ernaar streven om zo media-vriendelijk mogelijk te blijven, zonder afbreuk te doen aan de privacy van de leden van de kerk, de integriteit van het woord van God, en de noodzaak om te blijven richten op de visie en missie van de kerk, binnen de prioriteit van het seizoen of het moment.
- XVI. **Gastprekers**  
DCI erkent het belang en vaak de behoefte om sprekers te ontvangen die geen lid zijn van DCI. Dit zijn gastprekers. De kerk zal gastprekers ontvangen in de geest van gastvrijheid, ze comfortabel ontvangen en hen eren voor hun gaven en diensten in DCI, met hun bijdragen aan het werk van God in het achterhoofd. In het geval dat kerkleden doneren aan gastprekers door middel van DCI, moeten dergelijke donaties worden gegeven aan de sprekers ten volle. De kerk zal geen deel ervan achterhouden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gastspreker. Bij het geven van honorarium aan sprekers, zal DCI dit zo ruimhartig mogelijk doen.
- XVII. **Uitmuntendheid**  
DCI zal alles ondergeschikt maken en geen compromie sluiten aangaande een perfecte dienst, standaard, doelen, en ga zo maar door. Met een roeping in het achterhoofd om een

immer voortschrijdende wereld te dienen, zal de kerk blijven verbeteren in kwaliteit om waar mogelijk en beschikbare geavanceerde technologieën te gebruiken.

**XVIII. Gemeentestichting**

Waar nodig zal DCI kerken planten waar er geen kerken zijn, waar er onvoldoende kerken zijn, waar God een DCI opgeleide predikant zal benoemen om te gaan en dienen als een kerk planter, of waar DCI een specifiek goddelijk mandaat heeft om kerken te starten. Als een kwestie van algemene aanpak, zal de kerk er naar streven om te werken met de bestaande kerken in nieuwe gebieden, en geen nieuwe kerken planten waar er voldoende mogelijkheden en goodwill is om het Koninkrijk van God te dienen door te werken aan een samenwerking met anderen.

**XIX. Internationale verbintenissen**

DCI zal lokaal functioneren, regionaal, nationaal en internationaal en streeft naar mogelijkheden om te netwerken en te verbinden met andere gelijkgestemde gelovigen en bedieningen overal ter wereld.

**XX. Jongeren**

De jongen zullen een actieve rol spelen in het ten uitvoer leggen van de visie van de kerk en zal te allen tijde kansen bieden om met passie te dienen. DCI zal hen uitdagen om goede voorbeelden te zijn voor alle gelovigen in alle gebieden van het leven en om hun gaven en mogelijkheden te gebruiken voor de opbouw van het Koninkrijk van God. De kerk zal zorgen voor de ontwikkeling van elke jongere die aan de gemeente wordt toegevoegd, te beginnen zo vroeg mogelijk, en het makkelijk maken om uit te kunnen strekken naar jongeren.

**XXI. Rijkdom**

DCI is niet bang om over rijkdom te praten en zal rijke mensen niet discrimineren. De kerk blijft open voor mensen van elk sociaal-economisch niveau en achtergrond. DCI is van mening dat rijkdom goede dingen kan doen, wanneer het in de handen van de juiste persoon is. En kan het slechte zaken dienen wanneer in de handen van de verkeerde persoon. De kerk erkent de macht van het geld en moedigt gelovigen aan om geld te verdienen, zonder afbreuk te doen aan hun zuiverheid, en om geld te gebruiken om te genieten van het leven, levens aan te raken, en het bevorderen van het doel van God in deze wereld, en een erfenis na te laten voor de generaties na hen.

**XXII. Politiek**

Ondanks dat DCI geen politieke organisatie is, moedigt de kerk haar leden aan actief deel te nemen aan politieke activiteiten in de maatschappij, om te gaan stemmen tijdens verkiezingen en indien gewenst, zichzelf op een verkiesbare plaats te stellen, op basis van sterke morele principes en goed geïnformeerde standpunten, in de geest van de liefde, de eigen bekwaamheden en rechtvaardigheid.